

ÉÉN WERELD

Nieuwsbrief van de Wereld Federalisten Beweging Nederland

WFBN, Laan van Nieuw Oost-Indië 252, 2593 CD Den Haag

Nucleaire Topconferentie
NSS2014

Testament voor de Aarde van
Wubbo Ockels

Karmisch visioen

Poëzie:

Meer hoeft dan voet

E pluribus Unum

Heropening
UNESCO-Bibliotheek Nederland
Vrijdag 26 september
op EMMA in Utrecht.

IN SEPTEMBER STARTEN ER WEER
ACTIVITEITEN

LEESGROEP

OP HET KANTOOR TE DEN HAAG

U BENT NODIG !

Voor 15 euro per jaar bent u lid van de WFBN.

Iedereen is van belang, we hebben leden nodig! Leden bewijzen dat het streven naar volwaardig wereldburgerschap voor ieder mens, en opbouw van een democratische wereldfederatie zinvol is.

15 euro per jaar is een laag bedrag aan contributie, meer mag ook.

Bankrekening IBAN: NL73INGB0000009764 t.n.v. Wereld Federalisten Beweging Nederland

Als u al lid bent, overweeg dan een automatische periodieke opdracht om uw bijdrage over te maken, of een notariële schenking met belastingvoordeel.

Top-conferentie over de bewaking van grondstof voor kernwapens: de baten overstijgen de kosten



Ban Ki Moon (Secr. Gen. VN) en Timmermans (min. BuZa NL) op de NSS 2014 met enkele journalisten door Frans H. Micklinghoff DEJur

1. De kost gaat voor de baat uit.

Op maandag 24 en dinsdag 25 maart 2014 vond in Den Haag de Nuclear Security Summit plaats in Den Haag. Wie dat niet weet is of lange tijd op vakantie geweest, of op een onbewoond eiland verstoken gebleven van kranten en TV.

De halve Randstad stond gedurende die dagen even stil. Op sommige momenten leek het op bepaalde aan- en afvoerwegen rond Den Haag of de autoloze zondag – indertijd onder Joop den Uyl afgekondigd na de oliecrisis - opnieuw was ingevoerd.

Met onder meer een vaarverbod voor de kust, een vliegverbod voor een deel van de Randstad en plaatsing van patriot afweergeschut, waren de veiligheidsmaatregelen draconisch. Dat Nederland zoveel politieauto's en -motoren heeft, zoveel duizenden meters hekwerk in talloze uitvoeringen en solide stalen barrières is bijna onvoorstelbaar. Het mag allemaal nodig zijn geweest in de planning, maar waren dergelijke drastische veiligheidsmaatregelen echt noodzakelijk?

Aanwezig geweest zijnde bij de bezoeken van Bush en Clinton aan ons land – van zeer dichtbij, want ik heb hun handen geschud! - kan ik mij niet herinneren dat de veiligheidsmaatregelen zo enorm waren. Integendeel. Het ging er toen redelijk

gemoedelijk aan toe. Maar we hadden nog geen aanslag op de Twin Towers gehad. Wellicht verklaart en rechtvaardigt dat die gigantische hoeveelheid veiligheidsmaatregelen. Niet alleen 'Mister President' – Barak Obama dus - was in ons land, maar ook nog eens 52 andere staatshoofden of regeringsleiders. Poetin ontbrak. Jammer, diens afwezigheid, want we leven op één aarde en alles en iedereen heeft met alles en iedereen te maken. Dat besef legde de basis voor het initiatief van Obama om iets te doen aan de gevaren van nucleair terrorisme. Of, beter gezegd, dat nucleair materiaal in handen komt van terroristen. Na twee eerdere topconferenties zou daarom die in Den Haag de laatste en afsluitende zijn. Maar de materie blijkt ingewikkelder te liggen. Dus zal over twee jaar in de VS, waarschijnlijk Chicago of Washington, de 2016 Summit on Nuclear Security plaatsvinden. Jammer dat de afsluitende top niet in Den Haag heeft kunnen plaatsvinden. Want aan het uiteindelijke 'verdrag' dat uit deze reeks topconferenties moet rollen, kleeft dan altijd de naam van de plaats waar dit verdrag is goedgekeurd en ondertekend. Het zou zo mooi hebben geklonken: *het Haagse verdrag over beveiliging van nucleair materiaal* dat eventueel in handen van terroristen zou kunnen komen ...

Nog even over die gigantische hoeveelheid veiligheidsmaatregelen. Die zouden volgens de Nederlandse regering ongeveer **24 miljoen euro** hebben gekost! Daarbij zijn nog niet gerekend de talloze kosten die geheim zijn gehouden noch het gedurende twee dagen lam leggen van een groot deel van de economische bedrijvigheid in de Randstad. Wegen de financiële, economische en maatschappelijke kosten op tegen de baten? Jawel! Ruimschoots! Want Nederland, in het algemeen en Den Haag in het bijzonder, stond even in het centrum van de belangstelling. Vooral Den Haag als centrum van recht en vrede, met het Vredespaleis, het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, de VN organisatie ter beheersing van chemische en biologische strijdmiddelen, de Eurojust en Europol.

Maar ook de politie en de gewapende strijdkrachten hebben hun draaiboeken voor grootschalige optredens eens goed kunnen

uitproberen. Leuk voor als het er ooit écht om gaat, wat dat ook moge wezen. Ach, 24 miljoen euro. Hoeveel kost ons jaarlijks het voetbalgeweld, of beter gezegd, het waarborgen van de veiligheid rond de sportvelden? Of een wereldkampioenschap of de Olympische spelen? Zo bezien praten we over een schijntje.

De opbrengst voor de reputatie van Den Haag als wereldhoofdstad van recht en vrede is daarentegen nog niet te becijferen en kan pas over een eeuw in het juiste perspectief geplaatst worden.

2. Alles heeft met alles te maken.

Vervolgens komt de vraag op wat deze top daadwerkelijk heeft opgeleverd. Het antwoord daarop valt in twee delen uiteen. Behalve een slotverklaring heeft deze conferentie niets opgeleverd. En papier is, zoals men weet, geduldig en kan altijd worden opgeborgen in een la waar het kan verstoffen.

Maar naast die slotverklaring hebben die 52 staatshoofden en regeringsleiders elkaar gezien, wellicht met elkaar gesproken en hebben ze misschien wel naar elkaar geluisterd en afspraken gemaakt. Dat echter onttrekt zich aan ons oog en oor. Juist dat wat zich in de coulissen afspeelt, en wat we niet kunnen waarnemen, kan cruciaal zijn geweest. Ook deze 52 staatshoofden en regeringsleiders zullen juist dan hebben beseft dat het noodzakelijk is om maatregelen te treffen, omdat we in één wereld zitten, een schijnbaar eiland in de kosmische oceaan.

Ja, alles en iedereen op aarde heeft met alles en iedereen te maken.

Niet alleen op nucleair gebied, maar ook bij de aanpak van terrorisme als grote vijand van onze vrijheid; bij het nadenken over de onvermijdelijke opwarming van de aarde en de maatregelen die we hierdoor moeten nemen; bij het bestrijden van de pogingen belasting te ontduiken door wereldwijd te handelen; bij het verkrijgen van vrede in gebieden die door oorlogen worden bedreigd of waar thans oorlogen woeden; bij het bestrijden van ziekten en bij het bevorderen van de gezondheid; bij het bestrijden van armoede, hongersnood, onderdrukking en mensenhandel; bij het realiseren van welzijn

en bevrijding uit slavernij. Om maar een paar wantoestanden te noemen, deze reeks kan nog veel langer worden gemaakt.

Overal worden kleine en grote initiatieven genomen om deze wereld ietsje beter te maken. Overal worden omwille van het grote ego, het streven naar winst, macht en invloed veel van deze initiatieven juist weer teniet gedaan. Gelukkig weten we nu één ding zeker: namelijk dat nucleair materiaal niet in handen van terroristen mag vallen, want dan is het leed niet te overzien. Aan de andere kant moet nucleair materiaal juist gebruikt worden ten nutte van de mensheid, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Zoals de producten van de kernreactor in Petten. Hiermee is Nederland een 'kernmacht' die met recht als kleine broer een nuttige rol kan vervullen door te bemiddelen tussen de grote kernmachten zoals de Verenigde Staten van Amerika, de Russische Federatie, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China, Iran, Israël, Pakistan, Oezbekistan, Noord-Korea of Japan. Of, anders gezegd: Nederland kan het oliemantje zijn tussen de grootmachten. Helaas onttrekt zich de Hollandse hand die olie schenkt zich aan onze waarnemingen. Misschien doet ons landje veel, juist voldoende of te weinig. We weten het niet.

Even was in maart op Den Haag, het tankstation van het oliemantje, alle aandacht gericht. En in die setting, voor de Bühne en achter de coulissen, met wereldwijde nucleaire veiligheid als onderwerp, troffen die 52 staatshoofden en regeringsleiders elkaar.

Wellicht is de volgende stap, waarvoor in dit superbeveiligde Den Haag de basis is gelegd, dat we ook eens gaan praten over het écht veilig maken van de wereld door de nucleaire bommen te ontmantelen. Want in handen van terroristen kan nucleair materiaal in de vorm van een 'vuile bom' veel schade aanrichten, maar een echte 'schone bom' in handen van een kernmacht kan pas echt onherstelbare schade aanrichten. Wanneer zo een door mensen gemaakte ramp ons treft, helpt al het droog oefenen van politie, Rijkswaterstaat, de krijgsmacht en andere hulporganisaties niet meer. Dan kunnen we alle draaiboeken wel weggooien. Dan is het redden wie zich redden kan!

3. Wel/Geen applaus?

Journalisten applaudisseren niet als Mister President ergens binnenkomt om een persconferentie te houden. Want echte journalisten houden afstand tot de 'macht'. Ze registreren, stellen vragen, prikken ballonnen door en zijn en blijven kritisch. Toch klapten enkele quasi-journalisten bij de afsluitende persconferentie van Obama en Rutte na de binnenkomst van deze twee. Fout, fout, fout. Want morgen zitten er twee anderen op die stoelen met een andere politieke opvatting, andere slogans, prioriteiten en doelstellingen. Journalisten kunnen geen fan zijn van de een en daarna van de ander. Journalisten zoeken de waarheid, in het besef dat er niet één waarheid is. Zij zoeken iets wat ze nooit zullen vinden.

De NSS 2014 hebben we achter de rug. Het stof is neergedaald. Resultaat of niet, we weten het (nog) niet.

De meeste vragen op de afsluitende persconferentie gingen over de situatie op de Krim. Schuurt de wereld langs de rand van de afgrond, zitten we al in een wereldoorlog (en beseffen het nog niet) of blijft het een lokaal conflict? Mogelijk is er aan de rand van de NSS (in de coulissen) ergens iets besproken en besloten dat van belang is voor onze toekomst en een leefbare wereld. Dan was het nucleaire onderwerp om bijeen te komen een aardig excuus om een hoger doel te bereiken. Misschien moeten we daar wel voor applaudisseren? Maar voor wat precies en voor wie? Wie weet is die 24 miljoen euro, inzet van politie, leger en honderden verkeersregelaars plus twee dagen ongemak in de Randstad toch nog ergens goed voor geweest, maar beseffen we nu nog niet wat dat precies geweest is.

4. Dilemma.

Pakweg 3000 journalisten, een paar duizend veiligheidsgorilla's en ambtenaren, ministers en horecapersoneel, extra straalverbindingen met de rest van de wereld en kilometers aan hoge hekken, afgesloten wegen en honderden politiemensen hebben zo een klein weekje het beeld in en om Den Haag, de stad van vrede en internationaal recht, in de greep gehouden. Of deze NSS 2014 echt iets heeft opgeleverd?



De plenaire formele vergaderzaal van NSS 2014, World Forum La Haye

Misschien is het een zuchtje geweest in het internationale spel der krachten. Maar ook het vallen van een veertje in Australië kan uiteindelijk een orkaan veroorzaken, zo beweerde een oeroude Chinese wijsgeer eens. Wie weet is er in Den Haag een veertje neergedwarreld. Soms zien we de samenhang tussen de details en het grote geheel later, niet meteen.

Eén ding is zeker: de NSS 2014 was een succes. Geen enkele terrorist heeft toegeslagen! Nog niet. Misschien is een zieke geest al bezig een 'vuile bom' in elkaar te knutselen. Dat brengt ons naar het volgende dilemma: moeten we doorgaan zo ongeveer ieder telefoontje waar ook ter wereld af te luisteren (en zo de snuffelstaat in stand houden en uitbreiden), of juist vechten voor meer ongebreidelde vrijheid per telefoon en op het internet? Maar dat is een geheel andere discussie, van geheel andere orde, en valt buiten het bestek van dit artikel.

Met dit dilemma laat ik u graag verder worstelen.

"Net zoals 'oorlog begint in de geesten van mensen' begint ook vrede in onze geesten. Dezelfde diersoort die de oorlog heeft uitgevonden, is bekwaam om de vrede uit te vinden. De verantwoordelijkheid ligt bij elk van ons." – De verklaring van Sevilla over Geweld.

Bron:
<https://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2012/06/30/wat-is-de-prijs-van-geweld/>



Wubbo Ockels hield van de Aarde

“Vanuit de spaceshuttle zag ik dat onze atmosfeer slechts een dunne schil is die ons scheidt van een ijskoud en levensvijandig heelal. Het zag er broos uit en bleek ook broos te zijn. Ik besepte dat we onze eigen bescherming aan het vernietigen waren.”

Wubbo Ockels heeft zijn thuisplaneet verlaten. Op zondag 18 mei 2014 overleed hij. Ockels was natuurkundige, ruimtevaarder, piloot en hoogleraar. In 1985 maakte hij als eerste Nederlander een vlucht door de ruimte. Meteen na zijn ruimtereis werd hij door koningin Beatrix benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Wubbo Ockels liet ons een interessante brief¹ na, waarin hij de mensheid oproept te stoppen met de vernietiging van de Aarde. Zijn verblijf in de ruimte overtuigde hem van de kwetsbaarheid van de Aarde. Hij hield een vurig pleidooi voor het behoud en goede beheer van de Aarde.

Hij schreef onder meer het volgende:

“Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht...onze levensbronnen vernietigen we. We moeten stoppen, veranderen, een ander pad kiezen. Laat het duidelijk zijn voor de gehele mensheid en voor ieder individu: we moeten nieuwe mentaliteit, een nieuwe cultuur en nieuwe manieren van zaken doen vinden en toepassen. Het antwoord is een nieuw wereldwijd bewustzijn van mensheid, natuur en Aarde als onlosmakelijk verbonden.

¹ De volledige tekst van zijn brief is te lezen op http://static2.ad.nl/static/asset/2014/Happy_Energy_religion_5281.pdf of de vertaling van de brief in het Nederlands is te lezen op http://www.daishadewijs.nl/happy-energy/#.U3-k5_l_tIM

We zijn geen onbewuste bijen. Intelligent als we zijn kunnen wij reflecteren op ons gedrag en onze gemeenschap als geheel. We kunnen de mensheid in een betere richting krijgen, indien we samenwerken. Met een nieuw geloof in de mensheid kunnen we een nieuwe religie creëren die ons allemaal samenbrengt..... als we in de holistische mensheid geloven, zullen we geen conflicten meer hebben, zullen we onafscheidelijk zijn. We behoren allemaal tot deze ene mensheid De God van de mensheid is in elk van ons. Deze God is niet buiten ons. De nauwe band van de mensheid en de Aarde, onze afhankelijkheid van de natuur, van de Aarde is steeds duidelijker geworden. De ruimtevaart heeft ons een spiegel voorgehouden. We zijn allemaal astronauten van het ruimteschip Aarde. Het opsplitsen van de mensheid in verschillende groepen met verschillende en vaak conflicterende belangen heeft onze duurzaamheid ondermijnd. Kleine groepen hebben de winst opgestreken..... Internationale bedrijven hebben zo'n enorme omvang gekregen dat hun invloed alle nationale grenzen overschrijdt en daardoor ook de nationale regeringen. Onze zo gekoesterde democratische systemen spelen in hun spel geen rol..... Ons financiële systeem heeft zich ontwikkeld tot een oncontroleerbare macht, die enkel een paar rijke mensen ondersteunt..... De gemiddelde mens heeft geen vertrouwen meer in het bankwezen. De oplossing is het verenigen in het ene wezen dat wij zijn: De mensheid van de Aarde..... Het doel van het leven is om het leven in stand te houden. Ons geloof in en steun aan de mensheid geeft het plezier aan de zin van ons bestaan, een gevoel van voldoening dat zelfs nog krachtiger kan zijn dan seks. Dit gevoel wordt uitgedrukt in Happy Energy. Happy Energy is de energie die ervaren wordt wanneer een juiste keuze wordt gemaakt. De nieuwe Happy Energy religie en haar geloof in de mensheid begint nu..... Onze wil is de sleutel. De geboden van de Happy Energy religie, ofwel geloven in de Mensheid, zijn:

- 1) De mensheid is niet te scheiden
- 2) Doel van de mensheid is om te overleven
- 3) De mensheid heeft de Aarde en de natuur nodig
- 4) Ons doel is om de mensheid te ondersteunen en daarmee de Aarde en de

natuur

- 5) We moeten iedereen die dat doel nastreeft respecteren
- 6) Iedereen is met iedereen verbonden via de mensheid
- 7) Iedereen is verbonden met de natuur en de Aarde
- 8) We zijn allemaal astronauten van ruimteschip Aarde
- 9) Degenen die anderen niet respecteren, respecteren de mensheid niet
- 10) Mensheid, natuur en Aarde zijn onafscheidelijk."

Ik zou alle wereldfederalisten willen voorstellen, nee, zelfs oproepen om de visie van Wubbo Ockels in gedachten te houden, als zij – ieder op hun eigen individuele manier – pogen om inhoud en vorm te geven aan het wereldfederalistisch concept.

Marjolijn Snippe

Een kort fragment uit 'karmische visioenen' van H.P. Blavatsky

"Zij beschrijft verleden, heden en toekomstige gebeurtenissen in een meeslepend verhaal in haar artikel met de titel "karmische visioenen", gepubliceerd in het Britse theosofische tijdschrift "Lucifer" in juni 1888. Het is niet echt bekend hoe ze in het bezit kwam van zo'n diep profetisch inzicht in de komende oorlogen. Ze kan inderdaad letterlijk een visioen hebben gehad, maar het kan ook gewoon zijn dat zij in staat was om toegang te krijgen tot deze informatie door middel van haar onmiskenbaar hoog ontwikkelde spirituele krachten, even gemakkelijk als u of ik informatie op het internet vinden. Als alternatief kan het zijn dat haar Indiase meesters - de mahatma's van de Trans-Himalaya broederschap - samen met haar aan dit artikel werkten."

Na een beschrijving van meerdere periodes vol oorlogsepisodes volgt onderstaand kort fragment.

"Hij wordt plotseling getransporteerd naar wat een sprookjesachtig grote ruimte lijkt,

verlicht met sterk gloeiende lampen en gebouwd met materialen van een soort die hij nooit eerder had gezien. Hij ziet de erfgenamen en nazaten van alle vorsten van de wereld bijeen in deze zaal, tezamen als in een gelukkig gezin. Ze dragen niet langer koninklijke onderscheidingstekens, maar, zoals hij lijkt te weten, zij die de regerende prinszen zijn heersen op grond van hun persoonlijke verdiensten. De grootheid van hun hart, de adel van karakter, hun superieure kwaliteiten van waarneming, wijsheid, liefde voor waarheid en rechtvaardigheid, heeft hen met de waardigheid van troonopvolgers, van koningen en koninginnen, bekleed. De kronen op gezag en genade van God zijn afgeworpen, nu regeren zij door "de genade van de goddelijke menselijkheid", unaniem gekozen door erkenning van hun geschiktheid om te regeren, en de eerbiedige liefde van hun vrijwillige onderdanen. Rondom lijkt het vreemd veranderd. Ambitie, hebzucht of afgunst - ten onrechte patriottisme genoemd - bestaan niet meer. Wreed egoïsme heeft ruimte gemaakt voor rechtvaardig altruïsme, en koude onverschilligheid voor de behoeften van miljoenen vindt geen genade meer in de ogen van de weinige bevoorrechten. Nutteloze luxe, valse voorwendsels - sociaal of religieus - alles is verdwenen. Oorlogen zijn niet meer mogelijk, de legers zijn afgeschaft. Soldaten zijn veranderd in ijverige, hardwerkende bewerkers van de grond, en op de hele aardbol weerklinkt zijn lied in extatische vreugde. Koninkrijken en landen om hem heen leven als broeders en zusters. Het grote, glorieuze uur is eindelijk gekomen! Dat wat hij nauwelijks durfde te hopen en denken in de stilte van zijn lange nachten vol lijden, wordt nu gerealiseerd. De grote vloek is verdwenen, de wereld staat vrijgesproken en verlost in zijn wedergeboorte! . . ."

Bron:

<http://www.blavatsky.net/blavatsky/arts/KarmicVisions.htm>

Selectie en vertaling Peter Davidse

Vrede

Vrede is niet de afwezigheid van oorlog; het is een toestand waarin mensen samenkomen in onderling vertrouwen en leven met vreugde, energie en hoop. Dit is het tegenovergestelde van oorlog - waar mensen leven geplaagd door haat en angst voor de dood. [Daisaku Ikeda]



Nucleaire top: enkele indrukken



President Barack Obama luistert in 2012 naar president Victor Yanukovich van de Oekraïne, ook Angela Merkel luistert mee. De Oekraïne droeg midden jaren '90 zijn kernwapens over aan Moskou. Daardoor zijn deze nu veiliger dan als ze nog in handen van het Oekraïense leger zouden zijn. Naast Kiev heeft het voormalige sovjet-regime van een kernwapenlanceerinrichting een museum gemaakt, het enige in zijn soort in de wereld.

Als eindredacteur van het kwartaalblad Eén Wereld kon ik aanwezig zijn bij deze bijeenkomst in mijn gemeente, de wereldhoofdstad voor vrede en recht.

Hoe doe je dat, levend in ons vrije land, dat mensenrechten als vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft? Internet biedt een

eerste ingang met informatie voor de pers. De accreditatieprocedure is netjes beschreven, en die volg je. Je krijgt een speciale NSS2014-app, voor iedereen te downloaden en bij aankomst ligt een toegangspasje klaar voor de oranje zone. Daarin staat een grote perstent met honderden tafeltjes, waar individueel en in groepjes gewerkt wordt. Bijvoorbeeld de defensie-voorlichtingsstaf, inclusief vlaggetje, waar de commandant van de operatie vertelt dat het zeer rustig is, wat bijna het unheimische gevoel geeft van 'stilte voor de storm'? De storm bleef gelukkig uit. Of een tafel met activisten voor een NGO op dit gebied: een Deense en VS oud-ambassadeur bij het internationaal atoomagentschap werkten intensief samen met universitaire onderzoekers en de directeur van een onderzoeks- en trainingscentrum. De sympathieke en krachtige Amerikaan vertelde dat men na de aanslagen op 11 september echt wakker is geschrokken. Toen drong pas echt door dat terroristische groepen probeerden kernmateriaal te bemachtigen, om een bom van te maken.

Iets verderop waren de zalen van het gemeentemuseum. Een Frans televisiekanaal deed hier verslag met prachtige kunst op de achtergrond.

In de grote perszaal was niet alleen de afsluitende persconferentie door de minister-president van het gastland en de initiatiefnemende president van de VS, maar ook de hele dag door een panel met inleidingen van onder andere met de presidenten van de Haagse VN instellingen die de wereldsituatie belichtten vanuit hun perspectief, of een verslag van de industriële top waarin de beperkte capaciteit van de operatoren van kerncentrales besproken zijn, en ook een panel met academische onderzoekers en NGO-vertegenwoordigers.

Om in het conferentiecentrum te komen en bij een persmoment te zijn in een zaaltje dichterbij de plenaire zaal voor formeel overleg, was het mogelijk aan te sluiten bij een door medewerkers van Buitenlandse Zaken begeleide groep. Zeer interessant om een minister van Buitenlandse Zaken van een groot EU land te horen zeggen tegen de pers in antwoord op een vraag over Rusland en de

Oekraïne: ik dacht dat jullie analyse zou zijn dat het Westen erin geslaagd is de grens naar het Oosten op te schuiven, maar natuurlijk veroordeelt de G7 annexatie van de Krim.

De Chinese delegatie had een eigen perscentrum ingericht, met koffie, thee en bovendien nog een koekje daarbij, opschrijfboekjes, pennen, boeken, dvd's en Chinese kranten voor de Europese markt. Bovendien belangrijk goed nieuws over de voortgang van de bouw van een 'centre of excellence' in Beijing, voor onderzoek, documentatie en training. In nauwe samenwerking met de VS kunnen zo vanaf 2016 experts getraind worden, waardoor bijvoorbeeld inspecties gedegener kunnen worden uitgevoerd. Ook het proces van verbeteringen in de gebouwen, procedures, menselijke kennis en vaardigheden bij alle instellingen die met nucleaire materialen werken zal een gestage impuls krijgen. En dat is zeer hard nodig.

Enkele decennia eerder had een organisator van een grote internationale conferentie bedacht de stromen journalisten van een kleurcode op taal te voorzien, zodat deze overzichtelijker in banen geleid konden worden. Ook nu waren er kleuren-zones, en hielden journalisten zich vooral bij hun nationale verslaggeving. Inderdaad, alleen de Italiaanse pers dook op premier Matteo Renzi toen hij van het World Forum naar het Catshuis liep voor G7-overleg.

Ook het gesprek op het terras van het cafeetje met de ervaren media-man Frans Micklinghoff is een vermelding waard. Ik hoorde van allerlei historische nieuwtjes over de Maltese ridderorde en de geheel andere Duitse ridders, de vrijheid van een uitbater van een horecagelegenheid, gedragscodes voor de nieuwsgierige journalist, en dat alles onder het genot van een drankje, een mooi uitzicht en straaljagerbegeleiding hoog over.

Conclusie: voor een jonge journalist een korte stage die vast niet slecht staat op het journalistieke CV, ook al schrijf je in jaargang 39 van een blaadje dat geen weekblad of tijdschrift meer is, zoals in de roemrijke WFBN-periode 1948 - 1975.

Peter Davidse

Marjolijn van Heemstra -

Meer hoeft dan voet



Marjolijn van Heemstra
Meer hoeft dan voet
Uitgever: De Bezige Bij
Jaar: 2014
ISBN: 9789023482734
Prijs: € 17,50
64 blz.

Een ingekorte versie van de recensie door Hans Puper gepubliceerd op <http://meandermagazine.net/wp/2014/05/eenheid-in-verscheidenheid/>

Ik gaf deze recensie de titel *Eenheid in verscheidenheid*. De eenheid als zoektocht naar het passende verhaal, de verscheidenheid in de vormenrijkdom. Ze speelt met die vorm. In 'Noordwijk, the space to be' vanwege het ruimtevaartcentrum ESA, wordt iedere regel gevolgd door twee witregels. Iedere regel zweeft daarmee in de ruimte. (De titel is overigens ook aardig. Er klinkt een echo in van het vrolijke lied *Londen is the place for me*).

Van de grens tussen proza en poëzie trekt ze zich weinig aan. Er komen drie prozastukjes in voor van maximaal een bladzijde. Het mooie is, dat ze alle drie op hun eigen wijze toch heel poëtisch aandoen. Een voorbeeld uit 'Na de beroerte':

Toen hij viel, is zijn buizerd opgevlogen. Hij ontwaakte als een ander, de gele klauwen blauw van de bloedverdunners, de bek zachtvaardig, een grasvogel, pikkend in de broodjes die de verpleging voor hem strooit.

Die bek is overigens eigenaardig, je zou een snavel verwachten.

Een laatste voorbeeld: ze geeft een interview weer met Garry Davis, die tientallen jaren met zijn eigengemaakte wereldpaspoort reisde. Van Heemstra maakte dit interview als voorbereiding op het laatste deel van haar drieluik voor het Ro Theater. Het interview is ingedikt en voelt daarom weer aan als een gedicht. Davis zegt over het gewicht van zijn leven dat afhangt van de hoeveelheid verzet tegen onrecht: 'Het gewicht van een hommel ongeveer.' Is dat een beeld van een hardwerkend mens in dienst van de gemeenschap? Zou kunnen. Die hommel komt nog een enkele keer, soms onder een andere naam – winterbij – en in andere contexten voor in de bundel.

Een andere uitspraak van Davis in het interview: 'Een volledig mens is een lichaam en een verhaal. Het eerste mag niet zwaarder wegen dan het tweede.'

Van Heemstra laat je daarin geloven, in ieder geval voor de duur van de bundel. Een prestatie.

Een lang interview met Marjolijn van Heemstra naar aanleiding van het verschijnen van deze bundel is ook te beluisteren op: <http://boeken.vpro.nl/player.program.41785319.html>

Het onderstaande gedicht is geschreven door een jonge getalenteerde Francaise, in het Engels. Zij geeft stem aan de jonge generatie begin 21ste eeuw.

E Pluribus Unum

He responds to the name Twenty One.
He is a cunning century
As California buzzes with one zero six point
one
Rumor has it he knows Ray Bradbury
He has heard many, "You are the one"
From bodies they had to bury.
He visits places one by one
From Potsdam to Canterbury
He used to behold and admire
He used to love the green fire
Of a new founded mire

Now, all he witnesses is the dire
Deadline of a sire.
Thus, slowly collapses his attire.
Humans master many ways to inquire
As their empires perspire.

We are this century's generation
We are the twentieth and one infinite
We are and were the solution
Our verbs are not finite
We should sow our salvation
To paint peace's dove in white.
He is forced to stand aside
As they stupidly swim with the tide
On networks, they swiftly surf and slide
As they aimlessly groan and glide
Wilderness is wielded worldwide
But this will lead them to their last ride
And before this fate, none of them can hide

Is there a way to save tomorrow
To paint this planet with other pigments
Than a foreseen and a forlorn sorrow
Is there a way to subdue statements
Does anyone have an idea we could borrow
To ratify some established amendments
So as to target our flaws with an innovative
arrow?

We are this century's generation
We are the twentieth and one infinite
We are and were the solution
Our verbs are not finite
We should sow our salvation
To paint peace's dove in white.

Appoline HONTAAS ROMANENS, on
November, 3, 2013 Lyon, France.

INDONEZIAJ MILITVIDVINOJ

En la kunveno che EMMA pri lobiado por pacmovadoj mi atentigis pri la bezono de neutrala internacia lingvo por justa komunikado, sed ankaŭ pri la negocata komerctraktato de Europa Unio kun Usono, nepre kondichenda; pri la ghisfonta traktado de la eritreaj rifughantoj (almenaŭ oficiale per UN kontroligi la prizonojn) kaj pri la indoneziaj militvidvinoj.
Ilia advokato Liesbeth Zegveld en NRC plendis, ke necesas nova proceso por realigo de la promesita egala traktado de chiu militvidvinoj en Indonezio. Post la unuaj

dudek kompensagoj la registaro prokrastas la ceterajn kazojn pro formalaj objhetoj. Jeffry Pondaag telefonis, ke nova esploro en Sulavesio kaj Javo havigis la nomojn de 70 pliaj viktimoj, kaj ech Sumatron ili ne povis viziti. Por venigi al tribunala sesio la 28-an de agosto tri infanojn de murditaj indonezianoj kaj provizore du vidvinojn kun akompanantoj, KUKB, la Komitato pri nederlandaj honorshuldoj, bezonas 8 000 eurojn. Mia donaceto do neniel helpas. Sed se iuj sentas saman bezonon senmakuligi nian renomon, jen la ghirnumero: IBAN NL57 RABO 0131 9283 41 nome de STICHTING KOMITE UTANG K en Heemskerk.

Koran dankon nome de tiu grupo, kiu fakte helpas nin morale havi pli fortan bazon por nia defendado de la internacia jura ordo.

(Nederlandse vertaling)
INDONESISCHE OORLOGSWEDUWEN

Op de bijeenkomst op EMMA over lobbyen voor vredesbewegingen heb ik gewezen op de behoefte aan een neutrale taal voor rechtvaardige communicatie, op het in behandeling zijnde handelsverdrag EU-VS, dat beslist aan voorwaarden moet worden gebonden, op het bij de bron aanpakken van de Eritrese vluchtelingen (ten minste officieel via de VN de gevangenen laten controleren) en op de Indonesische oorlogsweduwen. Hun advocate L. Zegveld stelde in een artikel in de NRC dat er weer een proces nodig is voor het vervullen van de beloofde gelijke behandeling van alle oorlogsweduwen in Indonesië. Na de eerste 20 vergoedingen schuift de regering alle overige gevallen op de lange baan met formele bezwaren. Jeffry Pondaag belde me dat nieuw onderzoek in Soelawesi en Java de namen van nog eens 70 slachtoffers heeft opgeleverd. En zelfs hebben ze Sumatra niet kunnen bezoeken. Om voor de zitting van 28 augustus 3 kinderen van vermoorde Indonesiërs en voorlopig twee weduwen met begeleiding te laten overkomen heeft de KUKB - het Comité Nederlandse Ereschulden - 8000 euro nodig. Mijn bijdrage betekent dus niets. Maar als er mensen een zelfde behoefte voelen onze naam te zuiveren, volgt hier het gironummer: IBAN NL57 RABO 0131 9283 41 t.n.v. Stichting Komite UTANG K in Heemskerk.

Bij voorbaat hartelijk dank namens deze groep die ons helpt een steviger basis te krijgen om een rechtvaardige Wereld-Rechtsorde realiteit te maken.

Rob Moerbeek

In memoriam Pim van Monsjou

Op 12 juni is in zijn huis te Bilthoven ons langdurig lid en oud-voorzitter Pim van Monsjou op de respectabele leeftijd van 91 jaar overleden.

Twee zonen, twee dochters en drie kleindochters voerden het woord tijdens de door zeer velen bijgewoonde crematieplechtigheid in "Den en rust". Het is tegenwoordig steeds meer gebruikelijk heel openhartig te spreken bij deze gelegenheden. Zo werd steeds meer duidelijk hoe rijk Pim's leven was. En vooral hoe vol vondsten hij zat en hoeveel ideeën bij hem de revue passeerden. En alles onderzocht hij: van pendelen, wat hij niet onverdienstelijk deed, tot aan Adamski en "de holle aarde", waar hij oprecht in geloofde. Zo ontdekte hij dat er mensen zijn, die langdurig zonder voedsel kunnen leven. Een onderwerp waarover ik in Utrecht een aantal lezingen kon organiseren. Hiertoe zocht hij al zeer vroegtijdig in Amerika Yasmuheen op. Zie ook haar publicaties. Toen de overbevolking van onze aarde ter sprake kwam, rekende hij uit - hij was zelf Delfts ingenieur - dat met een grote mate van eenvoudigheid leven en zelfvoorziening, er nog veel ruimte voor mensen beschikbaar kon zijn. Vergelijkbaar met de ideeën van de Russische Anastasia. Kortom iemand die zich bij de wereldfederalisten thuis moet hebben gevoeld.

Floris Methorst

Groeiende ongelijkheid - een andere kijk op de economie *

Sinds zijn boek *Le capital au XXIe siècle* (Capital in the Twenty-First Century) uitkwam, is de Franse econoom Thomas Piketty wereldwijd de meest besproken denker in het publieke debat. De spraakmakende boodschap uit zijn boek: als

de huidige ontwikkeling van de economie doorzet, wordt de 21ste eeuw zoals de negentiende, een tijdperk van enorme ongelijkheid in rijkdom en inkomen.

Het is Piketty erom te doen een debat aan te jagen over hoe de vruchten van het geglobaliseerde kapitalisme in de 21ste eeuw moeten worden verdeeld. En een mondiale economie waarin vermogen makkelijk kan worden verplaatst naar waar de belastingdienst het meest vriendelijk is, vraagt ook om mondiale oplossingen. Piketty stelt een oplossing voor: een wereldwijde vermogensbelasting, waarvan hijzelf erkent dat deze op dit moment politiek niet haalbaar is. Zijn tegenstanders richten hun pijlen op zijn mondiale vermogensbelasting, een voorstel dat opzichtig buiten het politieke bereik ligt van welke individuele natie of internationale organisatie dan ook. Wie runt een supranationale fiscus? Zouden wereldfederalisten kunnen proberen om een haalbare mondiale vermogensbelasting na te streven?

* *De Groene Amsterdammer* 29 mei 2014, blz. 22 – 33

(Esperanto vertaling)

Kreskanta malegaleco - alia rigardo al la ekonomio

De kiam lia libro *La kapitalo en la 21-a jarcento* aperis, la franca ekonomikisto Thomas Piketty estas tutmonde la plej diskutata pensanto en la publika debato. La memorinda mesaĝo el lia libro: se la nuna disvolviĝo de la ekonomio persistus, la 21-a jarcento fariĝos kiel la 19-a, epoko de grandega malegaleco pri riĉeco kaj enspezoj. Piketty intence faras tion por akceli debaton pri la maniero kiel la fruktoj de la tutmondiĝinta kapitalismo en la 21-a jarcento devas esti dividataj. Kaj tutmonda ekonomio en kiu kapitalo povas facile esti translokata al tie, kie la impostoservo estas la plej afabla, postulas ankaŭ tutmondajn solvojn. Piketty proponas solvon, tutmondan kapitalimposton, pri kiu li mem agnoskas ke tiu ĉi-momente ne estas politike realigebla. Liaj oponentoj direktas siajn sagojn al lia tutmonda kapitalimposto, propono kiu estas okultrude neatingebla por kiu ajn individua nacio aŭ internacia organizo. Kiu konduku

supernacian fiskon? Ĉu mondfederistoj povus provi alceli efektivegeblan tutmondan kapitalimposton?

Jan-Willem van Leenhoff

Heropening UNESCO-bibliotheek: Vrijdag 26 september

Sinds 2007 is de Nederlandse UNESCO-bibliotheek gevestigd bij het EMMA-centrum in Utrecht. Het is zowel een voorlichtingscentrum als een schatkamer van kennis die een wereldtjdsbeeld van ruim 60 jaar in zich draagt. De collectie bestaat uit tal van boeken en publicaties op het gebied van onder meer vrede, ontwikkelingssamenwerking, scholing en cultureel erfgoed.

In het afgelopen jaar is er een vernieuwingsslag gemaakt. Zo is de catalogus online beschikbaar via de nieuwe website www.bibliotheek-unesco.nl Ook is er een start gemaakt met het verder vormgeven van de voorlichtingsfunctie. Op woensdagmiddagen is er de mogelijkheid om de bibliotheek te bezoeken en daar meer informatie te krijgen bij de enthousiaste medewerkers.

Daarom vindt op vrijdag 26 september een feestelijke heropeningsbijeenkomst plaats. Belangstellenden zijn die dag van harte welkom om kennis te komen maken met de bibliotheek, haar medewerkers en haar collectie. Reserveer deze dag dus alvast in uw agenda!

Nu er een verschuiving plaats vindt van lezen op papier naar lezen op een beeldscherm, verandert ook de functie van een bibliotheek. Wat worden in de toekomst de functie en de toegevoegde waarde van een bibliotheek? Wat is over 5 jaar het bestaansrecht van een bibliotheek? Heeft u een idee, mening of visie over hoe de bibliotheek van de toekomst eruit komt te zien? Laat het op tijd weten via de website: www.bibliotheek-unesco.nl

Inzenders kunnen rekenen op een literair-wetenschappelijke attentie bij de heropeningsbijeenkomst.

Alvast tot ziens op 26 september!

Stichting UNESCO-Bibliotheek en
Voorlichtingscentrum

Bijeenkomsten werkgroep Wereld Rechtsorde (WRO), neem voor deelname contact op met Frans Vermeulen tel: 0165-534 506.

De bijeenkomsten worden gehouden in Hoog Catherijne, Utrecht, bij Seats2meet.

Nieuwe lees- en studiegroep

8 September 2014 start een nieuwe lees- en studiegroep, iedere tweede maandagavond van de maand op het kantoor in Den Haag. Per keer zal een boek ingeleid en besproken worden. *Deelname alleen na overleg vooraf*, organisator: Peter Davidse, tel: 070 – 7854063.

Vrijwillige bijdrage in de kosten.

Sprekersopleiding

Bij voldoende belangstelling bestaat er de mogelijkheid een sprekersopleiding te volgen. Deze bestaat uit 5 opeenvolgende woensdagavonden van 24 september t/m 15 oktober met twee revisie-bijeenkomsten 4 en 11 maart 2015. In deze opleiding leert u op basis van een door u zelf geproduceerde tekst spreken over wereldburgerschap en wereldéénheid. De opleiding wordt gegeven door een ervaren spreker. Locatie is het WFBN kantoor Den Haag. Kosten: voor betalende leden gratis, anderen: 250 euro.

Contactpersoon Peter Davidse, tel: 070 - 7854063.

Lidmaatschap van de WFBN is slechts 15 euro, per jaar, steun de wereldburgergedachte, werf leden!

Donaties zijn welkom op rekening
NL73INGB0000009764 t.n.v. Wereld
Federalisten Beweging Nederland.

Uw bijdrage is nodig en werkt door als
positieve kracht in de wereld.

"Één Wereld" is gedrukt bij Drukkerij Modern te Bennekom.

COLOFON

Wereld Federalisten Beweging Nederland

Iedere aardbewoner heeft recht op welzijn en welvaart. De WFBN, in 1948 opgericht, streeft naar een duurzame en democratische wereldrechtsorde, met respect voor de rechten van de mens. Zij benadrukt door middel van het vragen van aandacht voor wereldwijde problemen de noodzaak tot internationale samenwerking en versterking van de Verenigde Naties op federale basis. De WFBN is het Nederlands centrum voor de inschrijving van wereldburgers.

De WFBN is verbonden met het internationaal register voor wereldburgers en is aangesloten bij de World Federalist Movement.

WFBN-kantoor: Laan van Nieuw Oost-Indië
252,2593 CD Den Haag, telefoon: 070-
3478196

Raad van adviseurs:

Prof. dr. Th. van Boven, dr. P.H.J.J. Terhal, drs.
L. Wecke, mr. drs. J. Berkouwer.

Bestuur

E-mail: bestuur.wfbn@gmail.com
Voorzitter: Floris Methorst: 030-261 77 23
Secretaris: Marjolijn Snippe: 0321-848782
Penningmeester: Emile Glans van Essen

Int. secr.: Ton Mácel

Leden: Peter Davidse, Paul Berendsen,
Marianne Blansjaar, Jan Kees Koning

Eén Wereld

Eindredacteur: Peter Davidse

Correctoren: Marjolijn Snippe, Frans
Vermeulen, Rob Moerbeek

*Deadlines voor inzending Eén Wereld: 15
augustus, 10 november, 10 februari, 15 mei*

Email: redactie.wfbn@gmail.com

Werkgroep WRO: Frans Vermeulen, tel:
0165-534 506

Lees- en studiegroep Den Haag: Peter Davidse
tel : 070-785 4063

Website: <http://www.wfbn.nl>

Kamer van Koophandel Amsterdam:
V 530085 Tijdschriftnr: ISSN 1871-2754.